

Dit raadsel is met wat speurwerk op te lossen via Google.  
 Ga je liever echt naar de juiste locatie toe? Gebruik dan de andere pdf op onze website.

*Het luiden van de klokken, dat vind ik een heel fijn geluid.  
 Ze geven me het gevoel van richting en van tijd.*

GA NAAR

51°18'39.7"N 3°46'56.6"E

EN ZOEK NAAR

WAT DE SOKKEL ZEGT:

52<sup>E</sup> LETTER 3<sup>E</sup> LETTER 10<sup>E</sup> LETTER 19<sup>E</sup> LETTER 9<sup>E</sup> LETTER 63<sup>E</sup> LETTER 30<sup>E</sup> LETTER

\_\_\_\_\_

*Mijn naam is* \_\_\_\_\_

### Hoek: de gevallen klok

Hoek, of Vremdijck zoals het vroeger heette, heeft een bijzonder verhaal over hun kerkklok. In de Franse Tijd was het verboden om de kerkklok te luiden, dit deed Hoek toch en dat werd bestraft. Op 22 oktober 1798 haalden Franse soldaten de klok uit de toren en zetten hem op transport naar Terneuzen. Dit deden ze op een open kar en daarom viel de klok al kort na vertrek op het wegdek. Het gezegde 'De klokke van d'n Hoek is van de karre gevallen.' komt daar vandaan. Waar de klok nu hangt? In de torens van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Axel!